

**Kartoffelrækkerne fylder 150 år i år!
Fødselsdagen fejrer vi sammen ved Sortedamssøen
- Sankt Hans Aften den 23. juni 2023 fra kl. 19.**



Georges Seurat: En søndag eftermiddag på La Grande Jatte, 1884, Art Institute of Chicago



R. Fehrmann : Kartoffelrækkernes 149.Fødselsdag Skt. Hans Aften 2022, privat eje

Kære alle beboere i rækkerne

I år er det 150 år siden, det første spadestik blev taget til skabelsen af Byggeforeningshusene . Vi fejrer dagen med et fælles træf på bredden af Sortedamssøen – inspireret af den franske maler George Seurats festlige billede samt opmuntret af det store fremmøde til 149 års fødselsdagen i 2022.

Vi mødes fra kl. 19 med vores egne picnickurve og drikkevarer til hyggeligt samvær på tværs af rækkerne - til bål på søen, fællessang (se bagsiden) og båltale af filosof Arno Victor Nielsen.

Bedste hilsener

Bestyrelsen for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (HØF)

Sct. Hans

I kølige aftener med duggens dryg Med træernes kroner mod himlens lys I dette sommertelt, Det rige grønne felt Ses sværmende par veksle klem og kys.	Men aftenen er kølig og lys og mild Så tænder vi bålet med røg og ild, Naturen danner krans Om bålet ved Sct. Hans Og byder velkommen til hvem, der vil.	Med grøde og regn i den milde vind Og vækster, der rækker mod solens skin, Velsignet er vor jord, Hvor skaberkraften gror, Og livsmodet lejres i lyse sind.
Og månen, den mumler og går sin gang, Den aner, vi nynner en sommersang I stille sommernat Som nattergal i krat, Mens solsorten sitrende sir gonat.	Vi fejrer, at solen har fået magt, Og Sydens skærsommer, vi aner svagt Når bålets blus er endt, Og solen den er vendt Så venter os høstblomstens farvepragt.	<i>Musik: Carsten Johs. Mørch; tekst: Bertel Haarder</i>

Kartoffelrækkernes 150 års fødselsdagssang

Kartoflerne på række stod Tra la la la la la la la la Ja netop her ved vores fod Tra la la la la la la la la	Familier tre var under tag Tra la... I haven stod vort danske flag Tra la...
Men byen led af bolignød Tra la... og kolera der spredte død Tra la...	Og årene de gik forbi Tra la... Med rækkerne i harmoni Tra la...
En række mænd tog sagen op Tra la... Snart også byen sagde stop Tra la..	Nu vores rækker har det ry Tra la... At være landsted i vor by Tra la...
Foreningen på B&W Tra la... Var den der fik det til at ske Tra la..	Bevaringsværdig blev vor dom Tra la... Som vi jo alle værner om Tra la...
I stedet for kartoflers top Tra la... En række huse nu skød op Tra la...	Til slut vi hæver vore krus Tra la la la la la la la la Tillykke til hvert enkelt hus Tra la la la la la la la la

Takst: P. Fehrmann, frit efter L. Asklime, 'Olsøed nå'

tekst: N. Henningsen - J. H. Højers Ole saa på
en knold og sang' (1899) Melodi : A. Tofft (1911)